

Een kopje Kolping

'Ik ga de kelder missen, denk ik'



Aan het randje van de Kolpingbuurt woont Karen van de Lockant, sinds 2004. "Ik doe niet vol mee aan het Kolpingleven," zegt ze. Daarvoor is ze te druk. Ze heeft het, samen met haar twee katten, erg naar haar zin in de Kolpingstraat. "Toen ik hoorde dat deze huizenrij gesloopt wordt, moest ik even slikken."

Karen uit Cuijk heeft geschiedenis en kunstgeschiedenis gestudeerd. De stad beviel haar, dus "vanuit een kamer ging ik een huis zoeken. Hier kwam iets vrij." Ze had al in de Wolfskuil gewoond en wist dus hoe een volkswijk in elkaar zat. "Mensen zeiden: 'In de Kolping wil je nog niet dood gevonden worden.' Maar ik dacht, dat zal wel meevallen."

En dat deed het. Ze kan het goed vinden met buurman Jeroen in haar hoekje van de wijk. En haar 8-jarige, zwartwitte Sivan en grijze 12-jarige Mira hebben schik met diens drie katten. "Dat klikt wonderbaarlijk goed." De dieren hebben hun eigen doorgang in de erfafscheiding naar de buur. "Ik zit er het meest mee of ze het straks naar hun zin hebben in het nieuwe huis verderop."

Ze hebben één geluk: buurman Jeroen wordt ook de nieuwe buur in de nieuwe huizenrij. "Ik denk wel dat ik de kelder ga missen," zegt Karen. "Dat is een mooie voorraadruimte."

Windindustrie

De bewoonster "van bijna 45" werkt voor netbeheerder Tennet, bij de afdeling documentatiemanagement. Het is haar taak om projecten te documenteren en aannemers aan te sturen. Tennet verzorgt onder meer het stroomtransport vanaf een windmolenpark in de Oostzee, in de buurt van het Duitse Rostock. "Ik zit dus in de offshore-windindustrie. Heel iets anders dan kunstgeschiedenis."

Voor haar werk is Karen nogal eens onderweg. Ze woonde bijvoorbeeld tweemaal een half jaar in Noorwegen, dichtbij haar werk op dat moment, en was blij dat de buurman voor haar huisdieren zorgde. In haar schaarse vrije tijd doet ze nog vrijwilligerswerk; aan de kassa van LUX.

"Prima"

Karen is nu wel over de schok heen dat ze moet verhuizen. "Ik ben eraan gewend geraakt. Ik heb hier wel een tuintje, een fijn plekje. Het huis is ook prima. Dat Talis huizen wil renoveren snap ik wel, ze zijn een beetje uitgewoond." Zelf heeft ze al wel geschilderd en haar tuin aangelegd. "Ik wilde nog laminaat leggen, maar daar begin ik nu niet meer aan. Maar ik klaag verder niet hoor." ♥

Tekst: Henk Verhagen. Foto: Vincent Moll